

Lækker arbejdsdag i stævningskoven 26/3 2020

Vi var 5 (inklusive det nye laugsmedlem, Hanne Eble Jacobsen fra Svogerslev; velkommen!). Vi trak små ær op (med extractigator), klippede halvstore ær over og savede relativt mellemstore ær ned (de egentligt store fandt vi ingen af inde i stævningskoven. Er der nogen, er det Henriks job at fælde dem).

I morgen, fredag d 27/3 gør vi det igen kl 16 - ca 18. Det er også muligt at afkviste og rydde op.

Hvis man vil med, kan man maile til roskilde@dn.dk og få nærmere besked om sted, sikkerhed og andre detaljer. Det kan anbefales! Hyggeligt, smukt, sundt og smittefrit.

Jeg tror nok at Søren gravede noget græs op henne i nordvest. Gammeldags bønder ville gerne ha haft græs, men vi postmoderne naturelskere har ingen husdyr at fodre på, så vi vil hellere ha anemoner, lærkesporer, kodrivere, snylterod, kratvikke, viol, klorbæger, morkel og andre sjove arter.

Safterne stiger. Det pibler ud af ærstammerne når man saver.



Facebook spør hvem jeg var sammen med?

Lige her med min skygge.

De andre var mindst 2 m væk.



Det ser spøjst ud med så høje stubbe.

Fidusen er at de skal dø - langsomt men forhåbentlig sikkert. De skyder helt sikkert igen, og så skal skuddene slås af med økse (eller måske mukkert?).

På en lav stub er det besværligt, og undertiden næsten umuligt.

Desuden er de høje stubbe nemmere at genfinde. Og så er det rart at arbejde i en bekvem arbejdshøjde!

Stammen til højre for den savede ær er elm.
Elm er nemme at kende.

Jeg tror forøvrigt jeg fandt en skærm-elm i stykket her. En i Danmark sjælden art, som kunstgartner Wendt plantede en del af på Roskilde-egnen i 1800-tallet.

(Måske er det ikke rigtigt; jeg må holde øje med den).



Oppe i den første parcel har Henrik og Jimmy slået en hel del hindbær og brombær og revet det sammen i nogle store bunker. Det giver et flot skovbillede og mulighed for at færdes mere uhindret. Spændende, hvordan floraen reagerer!



Unge ær (ahorn) ligner unge ask, men med lidt øvelse kender man askens lidt mere olivengrønne bark.



Det sikre kendetegn er dog skuddenes farve. Sort (eller meget mørkt grønt) hos ask, lyst grønt hos ær.

Nogen har lavet en fin lille land-art ude på skovvejen. Mange mennesker var i skoven idag fremfor at mødes i byen og smitte hinanden eller "blive hjemme" og tabe energi og d-vitamin.

"Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude?"

