

## Nyt om stævningssskoven i Boserup - og februar-stævningen i år. (obs nederst om forplejning)

Igår, 25/1 '24 fik vi 10 fremmødte laugsmedlemmer mere at vide om **udvidelserne af stævningssskoven** - og gav vore besyv og overvejelser med.

I får lidt at vide her - og søndag d 4/2 kan vi snakke nærmere - og I kan komme med flere ideer og overvejelser. Der vil være flere fra Naturstyrelsen til at lytte og svare.

Når projektet -ganske snart- går i gang, kan man få endnu mere at vide. Ved selvsyn!

[Skjoldungernes Land](#) og [Naturstyrelsen Midtsjælland](#) har hjulpet det seriøse velrenommerede verdensomspændende [Society for Ecological Restoration](#) til at finde frem til "vores" stævningssskov, som modtager af en pengegave fra firmaet [Microsoft](#) og mindst én arbejdsdag for nogle af deres ansatte.

Pengene skal bruges til at udvide stævningssskoven, både i nordlig og øst-sydøstlig retning. Der bliver fældet uønskede træer og skal lægges konkrete planer og udføres forsøg. Der er stadig meget uafklaret, og VI kan hjælpe med at afklare.

En sjov vinkel er at [Vikingskibsmuseet](#) får en andel (og kan blive en resurse for lauget, nu hvor der bliver mere at stævne): I sydøst bliver noget lidt kedelig plantage (uden stævnings-præg) lavet om til "**vikingskov**" med arter, der kan bruges i museets eksperimentelle arkæologi - og vel også til formidling. Vi kan være med til at foreslå arter, men de har altså også selv en lang ønskeliste.

Vi kan måske også komme med i et delprojekt med at samle nogenlunde lokalt frø af egnstypiske provenienser af hjemmehørende arter.

(Et forslag, jeg selv vil foreslå er Skærm-elm. Den er ikke naturligt "hjemmehørende" på egnen (men måske på Lolland, dér er den ihvertfald ret hyppig). Den bliver ikke smittet med elmesyge, så man kan sige: Hvis vikingerne skal bruge noget elm, er den et rimeligt bud, for de mere lokale arter findes kun i små unge eksemplarer. Og skærm-elm har en sjov lokal kulturhistorie ([læs om det her](#)).



Apropos Skærm-elm: Konkurrencen om at bestemme et træ ved Sortesti er afsluttet. Det er en Skærm-elm, selvom nogle af os synes, der er noget lidt atypisk ved den (især de sjovt lys-rødlige barkskæl).

Peter Friis Møller og Henrik Danshøjgaard svarede begge først.

Selvom det stævnede område bliver større er det dog *r. og nøgler* ved siden af i 1800-tallet hvor måske **ca 3/4 af hele den nuværende skov var "rødskudskov"**. Man kan finde "klumpfødder" hist og her som spor efter tidligere stævning. Dog mest her i den sydlige del, hvor alle store aske har det.

Men det er klart at dengang veddet skulle bruges i 1800-tallet (vist især til brænde), var det mere oplagt at bruge al den arbejdstid. Nu, hvor skoven skal bruges til biodiversitet er det mere oplagt at urøre det meste. Det ville være oplagt at røre en hel del ahorn, som også i andre dele af skoven dominerer totalt. Men *så* oplagt er det -økonomisk og kulturelt- trods alt heller ikke at "redde biodiversiteten". Så det må gælde om fornuftige kompromiser.

Som nævnt skal der afklares meget endnu med hensyn til **den udvidede stævningssskops fremtid**.

Én lille afklaring haster lidt mere end andre: **Forplejning d 4/2**.

Claus har tilbudt at riste pølser, men har brug for hjælp til at slæbe, bl a drikkevarer. Hvem vil slå sig sammen med ham? Det er jo muligt at køre helt ind til stedet, hvis man får lov af Henrik.