

Hej laug! En tak og 3 efterlysninger.

Tak for en dejlig dag i stævningsskoven 1. søndag i februar 2024.

Vi var flere end første søndag i november '23, og næsten alle lidt mer end 30 var der næsten helt indtil alt var stævnet ned til det mærkeband, der var hængt op i en lille slank ask, nok / måske for at markere hvor vi skulle stoppe for at efterlade et ustævnet bælte ned mod Snosti, som den hedder.

Det var rigtig hyggeligt, som altid med mange gode samtaler og med kaffe og frokost og nysgerrige skovgæster, der stoppede op, spurgte og fik forklaringer.



Jeg vil gerne **efterlyse** en **skede** til en udtyndingskniv og en **sav** til en skede.

Begge manglede efter oprydning og sammenpakning. Måske ved nogle af jer, hvor de er blevet af?

En af de gode træksave, vi dårligt kan undvære. Den var vist markeret med gult på skæftet.

De gør stor gavn i laugets varetægt, for vi låner dem ivrigt ud til alle, der vil lave noget naturpleje.



Og så har andre efterlyst **flere save-arrangementer**, hvor vi **fælder nogle mellemstore ahorn** og hindrer "forurening" med 100- eller 1000-vis af nye frø.

Jeg inviterer altid gerne og hjælper med at arrangere, når nogen ønsker det, så derfor: **Mail til mig, hvornår I kunne tænke jer en tur**. Skriv 2-3 forslag, så laver jeg en "rally" og sender ud, så andre interesserede kan markere hvad de foretrækker. Og vi drager snart til skovs igen!

(I de dele af Boserup, hvor ahorn dominerer, er biodiversiteten i bund: Hverken svampe, urter, insekter, fugle, leddyr eller andre træer og buske trives i de partier. Og de står så tæt at mennesker tit heller ikke orker gå ind mellem dem.

Derfor:

Ja, og så er de enormt frugtbare og livskraftige. De tåler i høj grad nedskæring og andre angreb. Og da så få hjemmehørende arter bryder sig om dem har de ikke rigtig andre seriøse fjender end os.

MEN vi er til gengæld hårde ved dem.)

Da de fleste tog hjem i søndags var vi en håndfuld, der gav en omgang tæv til de allerede lettere hærgede småbestande inde bag gravhøjen. Det har vist sig at ihvertfald de små ahorn med stammediametre op til ca 10-15 cm nok skyder sideskud, der udmærket kan blive til seriøse nye stammer, når grundstammen er kappet. MEN slår man sideskuddene af (gerne med et stump instrument, der skader bark mv lidt ekstra), så dør de ganske effektivt, hvis de står skyggefuldt.

Så vi slog en del sideskud af og førstegangskappede en del andre ahorn. Havde vi haft extractigatorer, havde vi nok trukket nogle af dem, vi nu kappede. Men det kan gøres senere; nu er de ihvertfald sat lidt tilbage.



Det er *ingen* fordel at kappe ahorn *i lav højde*. Dels er det mere besværligt, men værre er det at stubbe og dermed sideskud bliver sværere at opdage - og især bliver de meget besværlige at slå af, nogle gange næsten umulige fordi jorden kommer i vejen.

Så skær hellere i behagelig arbejds højde.



Ringbarkning fremfor kapning vinder man ikke noget ved: De skyder lige under ringen - som tager længere tid at lave end nogle hug eller savtag.

